

Buitengoed "Boone's Blijk" / achterkant / Heizijde



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04579_01

BESCHRIJVING

Foto van de voormalige garenblekerij zogenaamd 'Boone's Blijk', of ook nog 'Vermandens Blijk' aan de Heizijde te Turnhout. De Turnhoutse blekerij-industrie ontstond op het gehucht Heizijde in 1654 op initiatief van Peter Van de Venne en Jan Theeus, zie economisch réveil na de Vrede van Munster (1648), in 1664 in het bezit van Steven Joosten, werd ze in 1707 overgedragen aan de families Stadhouders-Joosten. In 1739 kocht Domenicus Vermanden het kwijnende bedrijf en bracht het weldra tot grote bloei. In 1804 hield de blekerij op te bestaan; de "fabriek" werd verbouwd tot woning, de omringende bleekvelden omgevormd tot park. Vermandens dochter verkocht het goed aan Louis Van Hal. Zijn kleinzoon Emile Boone, eigenaar sedert 1893, vergrootte het bestaande gebouw met een oostelijke uitbouw, in 1944 plat gebombardeerd, en bouwde in 1904 de kapel.

OBJECTTYPE

foto

DATERING

circa 1900

TREFWOORD

Turnhout, Heizijde, Boone's Blijk, Gebouwen, Privé-gebouwen

VERVAARDIGER

René Caron, fotografen

VERWERVING

dokter Caron, schenking, 1984