

St. Pauluskerk / sculpturen der apostelen



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04455_01; 04455_02

BESCHRIJVING

Foto van de zuilen met de twaalf apostelen uit de Sint Pauluskerk te Antwerpen. Het is niet toevallig dat de kerk geheel steunt op deze twaalf pilaren, vooral ook architectonische symboliek. Het is een werk van Michiel I Van der Voort. Wij herkennen aan de noordelijke middenbeuk van voor naar achter: Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus de Mindere, Bartolomeüs en Simon de Ijveraar. Aan de zuidelijke middenbeuk eveneens van voor naar achter: Paulus, Jacobus de Meerdere, Tomas, Filippus, Matteüs en Judas Tadeüs. Michiel van der Voort werd te Antwerpen gedoopt op 9 januari 1667, en overleed er op 6 december 1737. In 1689 of 1690 werd hij meester, waarna hij 3 jaar naar Italië ging, waar hij o.a. met de werken van Frans Duquesnoy geconfronteerd werd. In het oeuvre van Michiel van der Voort uit zich het dualisme tussen de exuberante laatbarok en de zoektocht naar eenvoud en overzichtelijkheid van het classicisme.

OBJECTTYPE

positief (foto)

DATERING

1930 tot 1950

TREFWOORD

Antwerpen, Gebouwen, Kerkelijke gebouwen

VERVAARDIGER

Paul Van Hal, fotografen