

## St. Jacobskerk / sculpturen



### COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

### INVENTARISNUMMER

Foto 04454\_08 t.e.m. 04454\_10

---

### BESCHRIJVING

Foto van een epitaaf met de apostel Paulus in de St.-Jacobskerk te Antwerpen, waar zo vele welgestelde burgers zich met een epitaaf lieten vereeuwigen, is dit beperkt gebleven tot de eerste 2 apostelen. Het gaat wel om de voornaamsten: Sint-Pieter en -Paulus, die dan ook de belangrijkste plaatsen bekleden op de beide vieringzuilen. Petrus, de eerste in rangorde, staat altijd op de ereplaats, d.i. rechts t.o.v. het kruisvormig grondplan. Toch wordt niet hij maar wél Paulus, in 1639 als eerste gerealiseerd door Andries I Colyns de Nole, in opdracht van Cornelis Lantschot ter ere van zijn ouders. Sint-Pieter, een werk van Peter Verbruggen, volgt pas in 1660, als memoriaal van de vader van een befaamd klokkengietersgeslacht, Melchior I de Haze.

### OBJECTTYPE

positief (foto)

### DATERING

1930 tot 1950

### TREFWOORD

Antwerpen, Gebouwen, Kerkelijke gebouwen

### VERVAARDIGER

Paul Van Hal, fotografen