

St. Pauluskerk / sculpturen



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04454_07

BESCHRIJVING

Foto van de ledenlijst van de broederschap van de Heilige Drievuldigheid uit de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Deze lekenvereniging leunt aan bij de orde van de Trinitariërs. In het kielzog van de Kruistochten ca. 1194 werd ze gesticht door Johannes van Matha. Hun embleem is een vierkantig roodblauw kruis op het schapulier van hun habijt. Hun hoofdideaal was een van de werken van barmhartigheid, nl. de (onterecht) gevangenen bevrijden, een soort Amnestie International avant la lettre, maar dan een die haar bevrijdingsmacht haalt uit de kracht van het geld en niet uit morele druk. De islamitische vijand ten oosten en ten zuiden van Europa maakte vele christenen tot gevangene dwangarbeiders. De broederschap in Sint-Jacob beijverde zich om zoveel mogelijk gevangene Antwerpenaren vrij te kopen.

OBJECTTYPE

positief (foto)

DATERING

1930 tot 1950

TREFWOORD

Antwerpen, Gebouwen, Kerkelijke gebouwen

VERVAARDIGER

Paul Van Hal, fotografen