

St. Pauluskerk / Beeld Mater Afflicta



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04452_03

BESCHRIJVING

Foto van het beeld Onze Lieve Vrouw van Smarten door Jan Pieter I van Bauscheit, 1702, uit de Sint Pauluskerk te Antwerpen. Jan Pieter van Bauscheit de Oudere (ook: van Bauscheit) (Wormersdorf, 8 december 1669 - Antwerpen, 10 mei 1728) was een Zuid-Nederlands beeldhouwer en architect. Na zijn beslissing om zich definitief in Antwerpen te vestigen werd Van Bauscheit in 1694 als meester ingeschreven in de Sint-Lucasgilde. Met dit monument wil men ook hulde brengen aan prior Abraham van Greyn, tevens prefect van de broederschap van de H. Rozenkrans († 1693). Het witmarmeren beeld is volgens de gewoonte van die tijd duidelijk gesigneerd en gedateerd: Jan Pieter van Bauscheit, inventor et fecit 1702. Men kan zich de vraag stellen naar de keuze voor dit iconografische type. Daags na de Kruisverheffing viert men volgens de kerkelijke kalender op 15 september 'Onze Lieve Vrouw van Smarten', beter bekend onder de Latijnse benaming 'Mater Dolorosa' of '- afflicta'. Zo wordt zij immers genoemd in het populaire lied van Goede Vrijdag, 'Stabat Mater'.

OBJECTTYPE

positief (foto)

DATERING

1930 tot 1950

TREFWOORD

Antwerpen, Gebouwen, Kerkelijke gebouwen

VERVAARDIGER

Paul Van Hal, fotografen