

St. Pauluskerk / Beeld O.L. Vrouw Rosa v. Lima



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04451_05

BESCHRIJVING

Foto van het beeld van Sint-Hyacinthus door Sebastiaan de Neve, 1649, uit de Sint Pauluskerk te Antwerpen. De 'Broederschap van de Zoete Naam Jezus en het H. Sacrament' gaf de opdracht voor dit beeld aan Sebastiaan de Neve. Sint-Hyacinthus (Groß Stein (Kamień Śląski) (Silezië), 1185 - Krakau 1257) was een van de eerste dominicanen en is een belangrijke Poolse heilige. Hij werd een van de eerste predikheren. Hij bracht de dominicanenorde naar Polen en evangeliseerde in Polen, Pommeren, Litouwen, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Schotland, Rusland, Turkije en Griekenland. Bij een aanval op een klooster wist Hyacinthus een crucifix en een Mariabeeld te redden, hoewel dit beeld zo zwaar was dat hij het normaal gesproken nooit had kunnen tillen.

OBJECTTYPE

positief (foto)

DATERING

1930 tot 1950

TREFWOORD

Antwerpen, Gebouwen, Kerkelijke gebouwen

VERVAARDIGER

Paul Van Hal, fotografen