

Mgr. Heylen / ontvangsten, plechtigheden etc...



COLLECTIE ONLINE

Stadsarchief Turnhout

INVENTARISNUMMER

Foto 04216_07

BESCHRIJVING

Foto van een manifestatie met Ludovicus Heylen (°Kasterlee, 5 februari 1856 - +Namen, 27 oktober 1941) was de 26ste bisschop van het Belgische bisdom Namen van 1899 tot bij zijn overlijden in 1941. Heylen studeerde in het college van de paters jezuiteten te Turnhout. Nadien, in augustus 1875 trad hij in, bij de norbertijnen van Tongerlo. Hij nam het religieus habijt aan, en kreeg als kloosternaam: Thomas van Canterbury. Vanaf dat ogenblik ging hij door het leven als Thomas-Louis Heylen. Op 11 juni 1881 werd hij in Mechelen priester gewijd. Hij was intellectueel begaafd en werd naar de Gregoriaanse Universiteit in Rome gezonden, alwaar hij, in 1883, doctoraten in theologie en in canoniek recht behaalde. In 1887 werd hij vicaris van de abt-generaal van de Brabantse circarie. Bovendien werd hij -van 1887 tot 1899- abt van de abdij van Tongerlo. In 1889, werd hij belast met de functie van vicaris-generaal van de Norbertijnen in België.

OBJECTTYPE

positief (foto)

DATERING

8 september 1919

TREFWOORD

Evenementen en gebeurtenissen, Godsdienstige evenementen, Mens en dier, Geestelijken

VERVAARDIGER

J. Lemaire, fotografen